

Het tegenwoordig leven is ons niet gegeven om te rusten en te genieten, maar om de hemel te winnen door onze arbeid en ons lijden. (H. Franc. van Ass.)

†
BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER
François, Pieter DE ROECK

Weduwnaar van Mevrouw BERTHA KINT,
echtgenoot van Mevrouw LEONIE HOEBEKE.

Geboren te St Blasius-Boekel, de 29 april 1894 en er godvruchtig overleden, de 28 december 1960.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Lid van de voortplanting van het geloof.

Oudstrijder 1914 - 1918. — Vuurkruiser.

Vereerd met het oorlogskruis met palm. Leopoldsorde,
kroonorde en verscheidene andere eretekens

De dood van de rechtvaardige is kostbaar in de ogen van God; zij is het einde van alle ellende en een schat voor deze die godvruchtig geleefd hebben. (H. Thom. v. Aq.)

Wij moeten in het rijk der hemelen komen door veel kwellingen; daarom heeft de Heer mij beproefd. Zijn H. Naam zij gezegend.

De vader die zijn kinderen wel opbrengt verheugt zich over hun in zijn leven en in zijn laatste uur bedroeft hij zich niet over hun lot (Eecl. XXX)

God is goed en barmhartig, en wist de zonden uit in de dagen des lijdens. (Eecl. II 13)

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen, uw vader verlaat u, dank voor uw goede zorgen. Ik ga bij moeder in de hemel, vergeet mij niet in uw gebeden, bemint elkander, blijft de goede weg bewandelen en tot weerziens.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7 j. en 7 quadr. afl.)

Zoet hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d afl)

Mevr. François DE ROECK, geboren Leonie HOEBEKE ;
Mr en Mevr. Louis DE ROECK-PIETERAERENS ;
Mr en Mevr. Julien VAN DE MERGEL-DE ROECK en kinderen ;
Mr en Mevr. Omer DE ROECK-ROEKHOUT en kinderen ;
Mr en Mevr. André DE ROECK-MAES en kind ;
Mr en Mevr. René DE BUCK-DE ROECK en kinderen ;
Mr en Mevr. Hilaire MAQUINET-DE ROECK en kinderen ;
Mr en Mevr. Germain CRUYPELINCK-HOEBEKE ;
De familiën DE ROECK, KINT, HOEBEKE en MERCHIERS.

*danken U van harte voor de blijken van genegenheid en
gebeden, betoond bij hun rouw.*