

Nu dalen zacht de oude blaren
geruisloos traag als tranen neer.
Met bloesems en gebeden varen
gedachten naar de doden weer.



Bewaar in uw herinnering
en gedenk in uw gebed

MEVROUW
Georgette DE ROECK

Echtgenote van de Heer
Petrus VAN LIERDE

Geboren te Erwetegem op 12 mei 1944
en overleden te Lierde - Delftinge op
26 oktober 1994, gesterkt door
het H. Sakrament in extremis.

Haar echtgenoot, kinderen en de families

VAN LIERDE
DE ROECK
VAN PAEMEL
DE BRUCKER

danken voor de blijken van innige
deelneming en steun hun betuigd bij deze rouw.

Over een vrouw als deze worden geen boeken
geschreven. Daarvoor was haar leven te een-
voudig. Maar juist in deze eenvoud ligt haar
grootheid. In die eenvoudige vanzelfsprekend-
heid waarmee zij spontaan hielp waar zij kon.
In die kimmervolle bezorgdheid waarmee ze
gewoon was om te omringen. In die natuurlijke
drang om dienst te bewijzen, wat voor haar was
als een tweede natuur.

Nu zij van ons heenging in de dood, zal de her-
innering aan haar grote goedheid, aan haar
zorg en haar behulpzaamheid ons troostend en
sterkend blijven.

Bemide echtgenote, nu wij in het leven elkan-
der zo nodig hadden, heb je ons verlaten. Je zal
mij geen afscheidsofen meer geven als ik ver-
trek met de fiets, maar je zal steeds in mijn
gedachten en in mijn hart blijven wonen. We
zullen de talrijke tochtjes niet meer samen kun-
nen overdoen met de auto. Ik dank U voor de
grote liefde en behulpzaamheid. De hand die
sloeg, is ook deze die de wonden zal helen.

Lieve moeder, wij danken U voor dit schone
leven. Wij kunnen U niets meer geven, maar jij
gaf ons veel om verder te leven.
Dank voor uw goedheid en liefde. Wij blijven
altijd één in de liefde van God.