

Mijn Jezus, barmhartigheid !

† BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Gilbert-Victor DEROECK

echtgenoot van

Mevrouw Georgette OGIERS

geboren te Geraardsbergen, de 5 Mei 1929
en er overleden, de 18 Augustus 1954.

Heer, wees uw goedertierenheid indachtig, herinner U niet de misslagen mijns levens, noch mijn onwetendheid, wees mij genadig volgens uw oneindige barmhartigheid. (Ps. 24-6)

Zoals een hert smacht naar de stromende wateren, zo smacht mijn ziel naar U ; mijn ziel dorst naar de levende God ; wanneer mag ik opgaan en Gods aangezicht zien ? (Ps. 42)

Beminde Echtgenote, geliefde Ouders, vaarwel, gedenkt me steeds in uw godvruchtige gebeden.

Geef hem, o Heer, de eeuwige rust,
en dat het eeuwige Licht hem verschijne.

*Mevrouw Gilbert DE ROECK, geboren Georgette OGIERS ;
Mijnheer en Mevrouw Arseen DE ROECK-DE LEYE ;
Mijnheer en Mevrouw Julien OGIERS-LIPPENS ;
Mijnheer en Mevrouw Henri BATSELIER-OGIERS en hun kind
Monique ;
De families DE ROECK, DE LEYE, OGIERS, LIPPENS, DA-
VER en DEROEVE,*

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hen betoond
bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene,*

Danken U.

De Schuyteneer, Geraardsbergen