

Onze Vader, die in de Hemelen zijt. uw Wil geschiede op de aarde, als 'in de Hemel.



Tot vroom aandenken aan

Mevrouw Maria DE ROECK

Weduwe van de Heer Hector Van Der Straeten
geboren te St. Martens-Lierde de 27 januari 1900
godvruchtig overleden te Deftinge de 16-12-1961
gesterkt door al de Troostmiddelen der H. Kerk
en de Pauselijke Zegen "in articulo mortis".

Door het Kruis der levensbeproeving, door het lichamelijke lijden tot de loutering. zo heeft deze voorbeeldige Vrouw en Moeder zich voorbereid op het Eeuwige Leven.

Zij wist zich in Gods Handen, en hoe gehecht aan 't leven en aan haar dierbaren, toch kon zij de christelijke moed opbrengen, op God haar Redder te hopen en te vertrouwen. Zij besefte, haar ganse ijverige en werkzame leven dat God over Tijd en Eeuwigheid beschikt. Bewust beleefde zij in gans haar leven wat Guido Gezelle zo fijnzinnig uitdrukte:

God geeft de tijd bij dag en jaar
ach, ja bij kleine tikskens maar
en... 't laatste tikske komt alee
men peist of weet, eilaas te zeer.

Wij leerden en ondervonden bij haar een levendig Geloof, een ongeveinsde godsvrucht, een oprechtheid van inborst en handel, een eenvoudige omgang gesteund op haar eerbied voor haar medemensen. Zij leerde ons, als van zelf, haar hoog te achten, ja haar te beminnen.

Zij draagt naar de overzijde van het eeuwige

leven de zoetste troost mede, als vrucht van een welbestede en ijverig werkzaam leven : het getuigenis van haar geweten, dat zij in eenvoudige schone christelijkheid haar Plicht gekweten heeft.

De eerbied die haar Kinderen, Kleinkinderen en Familie haar toegedragen hebben, getuigt voor haar eerlijke levenswandel. Is het nu geen troost dat al haar dierbaren, voor wie ze alles veil had, steeds getuigd hebben "dat zij een goede zorgzame Moeder was, die dag en nacht met ieder van hen bekommerd was" ? Hoe graag had ze nog enkele jaren geleefd voor haar kleinkinderen !

Moeder, uw voorbeeld zal blijven spreken tot ons ! Wij zullen er steeds naar opzien en iedere dag, uw gedachtenis trachten waardig te zijn. Wij danken U voor alles, wat gij voor ons waart en deedt. Moge O, L. Heer U spoedig aan zijn hoogste geluk deelachtig maken.

Vaartwel, mijn kinderen, kleinkinderen en familieleden. Dat we verder voortbestaan door wederzijds gebed en voorspraak bij God.

H. Hart van Jezus, onterm U over haar.

H. Ursmerus, bid voor haar.

De familiën DE ROECK, VAN DER STRAETEN, MATTHYS en BILLE-MONT,

danken U van harte.

Uitg. Mevr. Cl. MISEREZ