

"In de avondschemering waakt Gij, Heer,
als een herder over mij".



Vroom aandenken aan
mevrouw

Maria-Clemence De Roeck

echtgenote van de heer
Emiel De Vuyst

geboren te Sint Martens-Lierde op 22 maart
1892 en godvruchtig in de Heer ontslapen
te Sint Maria-Lierde op 30 maart 1982,
nadat zij de Pauselijke Zegen, de Zieken-
zalving en de H. Teerspijze had ontvangen.

Wat is het leven ? Een rook die henenvaart.
Zelfs na een verblijf op aarde van negentig
jaar is een levensloop vluchtig en snel
voorbij. Gelukkig dan de mens die samen
met de psalmist kan bidden : "Vanaf de
moederschoot steun ik op U, Heer. Gij
waart mijn beschermer sinds mijn geboorte,
op U heb ik altijd vertrouwd". Als echt-
genote en moeder is zij dat mens geweest,
dat haar gezin Gods aanwezigheid in het
verloop van een mensenleven steeds sterk
voor ogen hield. Samen met haar echtge-
noot is ze bezorgd geweest voor haar
kinderen, die moeder zo hoog in ere houden
om haar goedheid, wijsheid en eenvoud.

Dierbare echtgenoot, zeer lang mochten wij
samen ons leven met elkander delen. Aan
dit geluk is nu een einde gekomen. Ik ga

heen met een dankbaar hart om uw begrip,
uw steun en bezorgdheid voor mij. Uw
geloof weze u een sterkte en geve u de
zekerheid dat ik nog steeds in uw bijzijn
vertoef, zij het dan op een andere wijze.

Beminde kinderen, hoe zal ik u danken voor
de grote belangstelling, de vele attenties
en de menigvuldige bezorgdheid die gij mij
en vader in onze oude dag betoond hebt.
Ik weet dat gij vader nu met nog meer
liefde, genegenheid en kommer zult om-
ringen. Uw begrijpend meelevens met hem
zal voor hem een ware steun betekenen in
de toekomst. Moge de Heer uw eerbied
voor uw bejaarde ouders u reeds hier op
aarde rijkelijk vergelden.

Dierbare kleinkinderen en achterkleinkin-
deren, gij allen zijt steeds onze trots ge-
weest. Met grote belangstelling heb ik u
altijd gevolgd. Vergeet grootmoeder niet en
betoot grootvader uw waardering en
achting.

"God, wij danken U, omdat wij deze vrouw
als echtgenote en moeder zolang in ons
midden mochten houden. Wij danken U om
haar leven en haar voorbeeld. Aanvaard
haar nu na volbrachte levenstaak en schenk
haar bij U in alle eeuwigheid een leven
zonder pijn of last, een leven vervuld van
vrede en vreugde".

De families De Roeck, De Vuyst,

Matthys en Van Damme

danken voor uw blijken van mede-
leven in hun rouw en voor de
steun van uw gebed.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem