

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.



Godvruchtig aandenken

aan Mijnheer

Omer DE ROECK

echtgenoot van Mevrouw

Alice KINDT.

Geboren te St.-Blasius-Boekel, de 12 juni 1900 en na een smartelijk ongeval overleden te Zottegem, de 20 november 1964, gesterkt door het H. Sakrament der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

Hij was medewerker en weldoener van de werken van

Don Bosco.

Gemeenteraadslid van St.-Blasius Boekel.

De mens wikt en God beschikt...

De dierbare overledene had over zijn levensloopbaan met zoveel overleg beschikt: na lange jaren zelfstandig geweest te zijn, zou hij de laatste jaren gaan werken, om aldus met meer voordelen zijn oude dag te kunnen beleven.

Maar wanneer slechts enkele maanden hem van dat doel scheiden maakte God plots een einde aan die plannen en riep hem tot Zich. „Mijn wegen zijn niet de wegen der mensen” zegt God.

Hel plotshe heengaan van vader heeft ons allen, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen zo diep getroffen. Hij was zo goed, zo rechtschapen, zo vol zorg voor ons, en heeft ons allen doen leven in dienst van de Heer. Nu zullen we maar pas beseffen hoeveel hij voor ons betekende.

Een gedachte troost ons in onze smart: hij is nu de heerlijkheid van onze Vader in de Hemel bijengegaan, waar hij voor eeuwig de welverdiende rust geniet.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw Omer DE ROECK, geboren Alice KINDT;

Heer en Mevrouw Gerard BAELE-DE ROECK en kinderen;

Heer en Mevrouw Constant VAN DER STICHELEN-DE ROECK
en kinderen;

Heer en Mevrouw Marcel DE ROECK-DE BLEECKER en zoon;

Heer en Mevrouw Oscar DE ROECK-DE PESSEMIER en kinderen;

De familiën DE ROECK, KINDT en MERCHIEERS,

*danken U van harte voor de blijken van genegenheid en
gebeden betoond bij hun rouw.*