

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid,
hij had de zware last op zich geladen
een eerlijk man te zijn in woord en daad,
dit is het schone dwaze kwaad,
waaraan eenieder mens tenonder gaat...

Marnix Gijsen



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Oscar DE ROECK

echtgenoot van Madeleine DE PESSEMIER,

geboren te St.-Blasius-Boekel op 15 oktober 1933 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 2 juni 1980, gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Heer, nu zijn het voor ons dagen, waarop veel van ons wordt gevraagd. Gij weet dat scheiden pijn doet. Afstand doen van wat in dit leven dierbaar is, gaat niet vanzelf. Voor ons is deze slag dubbel hard, omdat we vader nog zo nodig hebben voor ons groot gezin. Heer, wij rekenen op uw hulp.

Wij weten dat zij die stierven, binnegaan in een leven dat niet meer eindigt. Dat is

een troost voor ieder die gelooft. Nu zij rusten in U, mag dit ook in ons de hoop voeden dat ook wij eens voorgoed geborgen zullen zijn in Uw eeuwige liefde.

Bemide echtgenote, mijn beste kinderen en geliefde moeder, onverwacht ben ik uit uw midden weggefallen. Haal uw troost in ons geloof, blijft eensgezind elkaar helpen en steunen, zo draagt gij elkaars lasten tot ieders geluk.

Dat God u allen zegene en u in Zijn vrede beware.

De families DE ROECK, DE PESSEMIER,
KINT, SERLIPPENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel