

Een erekroon zijn de hoge jaren die op den weg  
der gerechtigheid gevonden worden.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**PETRUS-EMIEL DE ROECK**

weduwnaar van

**Mevrouw Octavie MATTHYS**

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, de 1 Maart 1869  
en godvruchtig overleden te Sint Martens-Lierde,  
de 9 December 1951, voorzien van de H. H. Sacra-  
menten der stervenden.

Hij was waarlijk een christen van den ouden  
stempel : vol van geloof, verkleefd aan godsdienst  
en plicht, beïjverd om goed te doen door woord en  
daad. Immer heeft hij gearbeid en gezwoegd voor  
't welzijn van zijn groot gezin ; hij kende of zocht  
geen ander genoegen dan dat van den huiselijken  
kring, daar was hij omringd met kinderlijke liefde  
en genegenheid.

En wanneer een langdurige beproeving hem te  
beurt viel, verdroeg hij deze met volkomene onder-  
werping aan den Wil des Heren, wetende dat, in-  
dien wij hier met Christus lijden, wij ook met Hem  
zullen verheerlijkt worden.

Vaartwel, beminde kinderen en kleinkinderen, ik  
verlaat het ballingschap dezer aarde om naar den  
Hemel te gaan : troost u, daar zullen wij elkander  
wederzien. Bidt intussen veel voor mijn zielezalig-  
heid.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

300 dagen afl.

R. I. P.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geraardsbergen.

De familiën DE ROECK, MATTHYS,  
ANTHONUS en VAN DEN DOOREN.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.