

Mijn Jezus, barmhartigheid.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Rita D E R O E C K

echtgenote van de Heer

Julien PANDELAERE,

geboren te Aalst op 29 Januari 1952 en
overleden te Rozebeke op 25 september
1972.

Tot U neem ik mijn toevlucht,
laat mij toch nooit beschaamd komen te staan.
Bevrijd en verlos mij door Uw genade
hoor mij aan en kom mij ter hulp.

(Psalm 17)

Jahweh, hoor naar mijn roepen, let op mijn
zuchten,
luister naar mijn schreien, mijn koning en
God.

Want tot U richt ik mijn bede, o Jahweh,
Reeds in de vroegte hoort gij mijn smeken,
's morgens leg ik mij voor U neer
en zie vertrouwend naar U op. (Psalm 5)

Vanuit de gedachte die deze smekende bede
van de psalmist hebben bezield, willen wij
ook vandaag - in het bewustzijn van de on-
macht van ons mensen en om ons eigen lot
te keren - tot U God bidden, opdat Gij zoudt
voor ons allen willen zijn, een uitkomst, een
Redder, een Vader.

Gij Heer, en Gij alleen zijt in de diepe
droefheid de laatste, en als het moet de
enige, maar altijd zekere bron van hoop.

Help ons Heer, dat wij geen kleingelovigen
zijn.

Heer, wij bidden in Uw Naam, en Uw
Naam zij gezegend.

De families PANDELAERE, DE ROECK,
De BRABANTER, DELVAYE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming en danken U.**

Druk. J. De Clercq, St.-Maria-Oudenhove