

" Laat nu je lieve handen rusten
Ze hebben al genoeg gedaan.
Ze droegen 's levens lasten en lusten
En brachten altijd vreugde aan ".

" Ik ben de Verrijzenis en het Leven ".



IN DANKBARE HERINNERING
AAN

Robert, François DE ROECK

echtgenoot van
Maria Cyrilla D'HOSE

geboren te St.-Martens-Lierde
op 8 november 1904
en godvruchtig overleden te
Geraardsbergen, op 18 maart 1985.

Zijn echtgenote,
kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkind en de familie,
danken U van harte.