

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

LOUIS DE ROECK

echtgenoot van Mevrouw

MARIE, SIDONIE DE RIECK

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 15 augustus 1881
en godvruchtig overleden te St.-Maria-Lierde
op 8 augustus 1966.

gesterkt met de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De rechtvaardigen blijven eeuwig leven,
Bij de Heer vinden zij hun loon
En de Allerhoogste zorgt voor hen
Daarom zullen zij het rijk der glorie ontvangen
En een heerlijke kroon uit de hand van de Heer.
(Boek der Spreuken, 5, 15-16)

Wie God zoekt in dit leven en het nakomen van
zijn liefdewet als hoogste kommer in zich draagt,
heeft het beste deel gekozen dat hem niet zal
ontnomen worden. Plichtsgetrouwheid was het ken-
merk van deze wijze en deugdzame man. In dage-
lijks gebed en trouwe zondagsmis zolang hij het
kon, in noeste arbeid en grootmoedig aanvaardden
van de miseries van het leven, heeft de afgestor-
vene zijn zaligheid bewerkt. Hoe schoon is het
een mens aan te treffen en een ziel te vinden
in een volmaakte eenstemmigheid zowel in de
beproevingen als in de vertroosting.

Dierbare echtgenote en kinderen, hebt dank voor
de zorgen die de smarten van mijn ziekte zozeer
hebben verzacht. Moge God u ruimschoots vergel-

den ; bidt voor mijn zielerust en tot weerziens bij
de Vader in de hemel.

H. Hart van Maria, wees mijn heil.

De families

DE ROECK,

DE RIECK,

VAN DEN BERGHE en

DE BLEECKER,

danken U hartelijk voor uw gebeden en blijken
van deelneming in hun rouw.

Uitg. Galle-De Roeck, Steenhuize.