

Wie in mij gelooft, zal niet sterven in  
eeuwigheid

†

De vrede des Heren is ingetreden

MEVROUW

## YVONNE DE ROECK

echtgenote van de Heer

JULIEN VAN TITTELBOOM

geboren te Elene, de 19 februari 1930 en god-  
vruchtig overleden te Gent in het Akade-  
misch Ziekenhuis, de 17 november 1975,  
gesterkt door de H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Nu rouwt en weent ons hart, want onze  
goede moeder, de zoon van ons leven, onze  
troost en onze toevlucht, is ons ontvallen,  
Ach, Goede God, wat is deze beproeving  
zwaar en hoe leeg ons huis! Zij die nooit  
aan zichzelf heeft gedacht om steeds aan  
anderen te denken, zij die de warmte van  
haar liefde liet stralen rondom haar, zij die  
medelijdend neerboog over alle lijden en  
haar goedheid liet strijken als een genezen-  
de hand over alle wonden, wat zal ze gemist  
worden in gezin en familie.

Hier past weer het schriftwoord: "In 't  
midden mijner dagen ga ik in het graf".  
Liefde noch zorgen hebben gebaat. God men-  
gelt het geluk dezer aarde met bitterheid.

Beste man, draag uw kruis in christelijke  
berusting. Een groot geluk duurt zelden lang,  
dank voor alles.

Mijn lieve kinderen, luistert naar vader  
als hij u voorhouden zal, wat ik u niet  
meer zeggen kan.

Duurbare vader en familie, hebt dank om  
al de zorgen waarmede gij mijn diepbe-  
droefd gezin, immer hebt omringd, wij be-  
grepen en steunden mekaar zo goed, blijft  
verder de steun van hen die achterblijven  
en bidt voor moeder en mij, ons gebed bij  
God zij voor u het teken van onze verbonden-  
heid voor eeuwig.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De Heer Julien VAN TITTELBOOM,

Jongeheer Paul VAN TITTELBOOM,

Jongeheer Guy VAN TITTELBOOM,

De families DE ROECK, VAN TITTELBOOM  
GOVAERT en VAN DER HAEGEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken  
van deelneming en  
DANKEN U.

R. De Brabander.