

Welke vrede smaakt de mens, die ontslaapt in volle overgeving in de armen van Jezus en Maria.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Octavie DE RONNE

Weduwe van Mijnheer Emiel VAN DER LINDEN
geboren te Schorisse op 23 November 1860 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te St-Kornelis-
Horebeke op 1 December 1952 versterkt door de
H.H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van het H. Hart en van de
Boerinnengilde.

Zij was een vrome vrouw, een voorbeeld van
deugdzaam levenswandel. Als een ware weduwe
was zij aanhoudend in het gebed, verwijderd
van alle ijdelheden en deelnemend in alle goede
werken.

Troost en sterkte vond zij in het regelmatig
ontvangen der H. Communie en zo heeft zij met
ene engelachtige verduldigheid al de kwellingen
van hare ziekte gedragen en de helle van bitter-
heden die God haar weleer overzond tot de bo-
dem toe geledigd steeds indachtig deze woorden :
« Die met Jezus lijden, zullen zich met Hem ver-
blijden. »

Teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen, hebt
dank om uwe tedere genegenheid en zorgen
waarmede gij mij steeds hebt omringd, blijft mij
indachtig in uwe gebeden.

Bemide Bloedverwanten en Familieleden,
vaartwel en bidt voor mij.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)



Heer en Mevrouw Georges VAN DER LINDEN-DE CROO en kinderen ;
Heer en Mevrouw Hector MANSSENS-VAN DER LINDEN en kinderen ;
Heer en Mevrouw René VAN DER LINDEN-MANSSENS en kinderen,

bedanken van harte voor de blijken van kristene en innige
deelneming hun betoond.