

Zoveel soorten van verdriet,  
Ik noem ze niet  
Maar één, het afstand doen en  
scheiden.  
En niet het snijden doet zo'n pijn  
maar het afgesneden zijn.

M. Vasalis

Geraard en Chris De Roo-Eykerman,  
Thomas, Barbara en Eva,  
Mevrouw Victor De Roo-Vergaerde,  
Mevrouw Maurice Eykerman-De Zaey-  
tijd,  
De families De Roo, Eykerman, Ver-  
gaerde, De Zaeytijd  
danken U.

---

Begravenis. Mevr. R. De Meyer-Leeman, Melle

Herinnering aan een heerlijk kind

## B a v o D e R o o

2-9-1972

31-8-1978

Alle woorden verstommen  
in leed en vertwijfeling...

Waarom ?

Waarom, mijn God, hebt Gij mij ver-  
laten ?

---

Er is maar één antwoord :

Het licht van Pasen.

«Wie in mij gelooft zal leven ook al  
is hij gestorven»

Lieve jongen, eens zijn wij weer sa-  
men.

---

dj