

In eeuwig aandenken zal de rechtvaardige zijn.
voor kwade tijdingen zal hij niet vrezen. (Ps. 111)

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Cecilia DE ROO

Echtgenote van Mijnheer

Julien NIJS

geboren te Oosterzele, de 21 mei 1933
en tragisch overleden de 3 november 1962,
voorzien van het H. Oliesel in extremis.

Al wie haar heeft gekend getuigt eensluidend : zij was een persoonlijkheid. Wie haar benaderde kreeg eerbied en genegenheid voor haar, omdat ze nooit moe en nooit uitgeput was van dienstvaardigheid. Haar diep-kristelijke overtuiging, erfgoed van voorbeeldige ouders, en haar rijke talenten die ze als geschenken van de Heer aanzag, stuwden haar tot een meedeelzaamheid, tot de inzet van haar jeugd voor de katholieke jeugdwerken. Ze had de man gevonden die ze verdiende, en als echtgenote was ze een voorbeeld. Ze zou de rijkdom van het huwelijk beleven naar de kristelijke beginselen. Als moeder en opvoedster zou ze een belofte zijn. Sociale- en standsorganisaties keken hoopvol naar haar uit om verder van haar bekwaamheden te delen.

En kristene gemeenschap buigt met verslagenheid voor de smart van haar teergeliefde echtgenoot en de droefheid van twee schone families. Menselijke troost baat hier niet meer. Enkel 'geloof' kan de beproeving draaglijk maken. Maar dat geloof is hier aanwezig.

"O hoe heerlijk is het Rijk waarin alle heiligen zich met Christus verheugen : gekleed in witte gewaden volgen zij het Lam overal waar het gaat,,
(Allerheiligen).

Als in een visioen zien we u Cécile, en kennen uw antwoord : "De weldaden van de Heer zal ik in eeuwigheid bezingen,,

Laat het altijddurend licht voor haar schijnen o Heer, in gezelschap van uw heiligen in eeuwigheid.

(Liturgie van Allerzielen).

Mijnheer Julien NIJS ;
Mijnheer en Mevrouw Camiel DE ROO-JANSSENS ;
Mevrouw Weduwe Achiel NIJS-ANNAERT ;
Mejuffer Denise DE ROO ;
Mijnheer Lucien DE ROO ;
Mijnheer en Mevr. Achiel VERCAMMEN-NIJS en kinderen ;
Mejuffer Julia NIJS ;
Mijnheer en Mevrouw Adhemar NIJS-DAUW en kinderen ;
Mejuffer Simone NIJS ;
Mijnheer en Mevrouw André DE WOLF-NIJS en kinderen ;
De Familien DE ROO, NIJS, JANSSENS en ANNAERT.

danken U oprecht voor uw blijk van
kristelijke deelneming en genegenheid.