

Ze rustte in vrede



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

CLARA DE ROO

ECHTGENOTE VAN MIJNHEER

JOZEF VERMEULEN

Geboren te Oosterzele, de 21 Augustus 1903 en godvruchtig overleden te Gentbrugge Gesticht St Jozef, de 16 Maart 1951 voorzien van de laatste H Sacramenten

Vol zorg, opoffering en liefde voor haar man en kinderen, werd hier een moeder weggerukt uit haar gezin, zo onmisbaar dat haar dood ongelooflijk schijnt

Waakzaam en vol zorgen heeft ze haar levensdagen doorgebracht, trouw en oprecht heeft ze al haar plichten vervuld als christelijke vrouw en moeder, een voorbeeld was ze voor een godsdienstig en huiselijk leven.

Beste man, lieve kinderen, veel zorgen en liefde hebt ge mij gegeven ; ik dank U voor dit alles ; gij treurt omdat ge mij niet meer in uw midden ziet, maar troost U : ik ben niet van U weggegaan ; ik blijf met U verbonden en wacht U allen in de hemel, vanwaar ik U mijn liefde en zorgen zal blijven geven. Intussen bidt veel voor mij en blijft getrouw aan God en Kerk.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d afl

Uitg. Jules Hofman — Oosterzele



haar echtgenoot

Mijnheer Jozef Vermeulen,

Mejuffer Laura Vermeulen,

Mejuffer Rachel Vermeulen,

Mijnheer Honoré Vermeulen,

Mejuffer Marcella Vermeulen.

Mijnheer Georges Vermeulen,

haar kinderen
De Familiën De Roo, De Loore, Vermeulen,
Smekens en Godichiabois,

B E D A N K E N