

Ik ben de Verrijzenis en het leven ; wie in Mij
geloofd zal leven, ook al is hij gestorven.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

EMIEL DE ROO

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

CLARA GILLIS

Geboren te Oosterzele de 2 oktober 1888 en god-
vruchtig overleden te Zottegem de 31 januari 1965,
voorzien van de H H. Sakramenten der zieken.

De duurzame overledene mocht terugblikken op
een goede en schone levensbaan. Steeds trouwe echt-
genoot en goede vader, bewust van zijn plichten tegen-
over God en de medemens. Voor zijn gezin was hij een
bezorgde en toegewijde vader, die met vrouw en kin-
deren. zowel in dagen van kommer als in tijden van
voorspoed, in liefde en geluk verenigd bleef. Naarstig
en werkzaam was hij en volbracht zijn taak met hart
en ziel : daarom won hij de genegenheid en de achting
van eenieder.

Diep in zijn hart bewaarde hij zijn kristelijk ge-
loof. Hij leefde naar Gods wet en droeg met geduld
en onderwerping zijn beproevingen. Zulke mens kan
kalm en rustig sterven.

Duurbare echtgenote en kinderen. God roept mij
tot Zich. Ik heb voor U gewerkt en gezorgd. Gedenkt
mijn ziel in uw gebeden. God zegene en beware U.
Moge de goede God U troosten en opbeuren en ons
allen eens verenigen in de eeuwige rust.

Duurbare familieleden bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevrouw Emiel De Roo,

Heer en Mevrouw Albert De Roo-Steyvers en dochter,

Heer en Mevrouw André Roland-De Roo en kinderen.

Heer en Mevrouw Boudewijn Lodriguez De Roo.

Heer en Mevrouw André De Vos-De Roo en kind,

De families De Roo, Gillis Vervondel, Van De Velde,

diepgevoelig aan Uw gebeden en Uw deelneming in de rouw

BETUIGEN U HUN INNIGE DANK.

Uitg. Jul. Hofman