

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

+

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

HORTENSE DE ROO,

weduwe van Mijnheer

CYRIEL VAN EESBEECK,

geboren te Oosterzele, de 25 September 1858 en
er godvruchtig overleden, de 2 September 1951.

versterkt door de H. H. Sakramenten der Stervenden
Lid der Broederschappen van de H. Rochus
van het H. Hart
en van de Voortplanting des Geloofs.

Haar sterven was schoon zoals haar leven was.

Voor haar had de dood niets vreeswekkend, omdat ze kon terugzien op een lang en verdienstelijk leven, dat niets anders heeft geweest dan een voorbereiding tot de eeuwige zaligheid.

We zagen haar wegsluimeren rustig en kalm, gelaten en te vreden, overtuigd als zij was een genadig oordeel te vinden. Want wie goed leeft, kan niet slecht sterven. Zij kon roemen op een aantal jaren, zoals er maar weinigen ten deel valt, en voelde ze in de laatste jaren van haar leven, diep het gemis der heilige diensten en kerkelijke plechtigheden: ze vulde thuis dit gemis aan door een menigvuldig gebed.

Mijn Beste Kinderen, ik was zo graag bij U, ge hebt mijn oude dagen gelukkig gemaakt door uwe kinderlijke liefde en zorgen, ik dank U! Nu ben ik weer verenigd met degenen die mij zijn voorgedaan naar het oord van licht en vrede, en zorgzaam en biddend wacht ik er, tot ik heel mijn heerlijk in den schonen Hemel terug zie!

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

500 d. afl.

Drukkerij | Lourdault, Oosterzele. - Tel. 169.

Mijnheer Jozef VERBRUGGEN-VAN EESBEECK en Kinderen :
Mejuffer Leonie VAN EESBEECK :
Mijnheer en Mevrouw René VAN EESBEECK-VAN ROELENBOSCH
en Kinderen :
Mejuffer Anna VAN EESBEECK :
Mejuffer Cordula VAN EESBEECK :

De Familie DE ROO :
De Familie VAN EESBEECK :
De Familie VAN DEN EYNDE ;
De Familie BLOM,

Gevoelig aan uw blijik van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innigen dank.