

"Uw H. Wil geschiede op aarde als in de hemel.,,



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

**RENÉ DE ROO,**

weduwnaar van Mevrouw

**CYRILLA DE BOSSCHER,**

geboren te Oosterzele, de 22 april 1894 en  
godvruchtig overleden in de Kliniek te Zottegem,  
de 9 november 1963.

voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden

**OUD-STRIJDER 1914-1918.**

**Invalide - Vuurkruiser.**

**Vereerd met talrijke eretekens.**

-----  
Vergankelijk en nietig is het leven van een mens.

Ik ben ziek geworden en daar was niemand die mij helpen kon ; maar de Heer kwam mij ter hulp op het bed mijner smarten. (Ps. C. VI.)

Niets is zekerder dan de dood : maar niets is onzeker dan de ogenblik dat zij ons zal overvallen.

Het is om ons op te wekken altijd bereid te zijn, dat Jezus in het H. schrift zegt, dat Hij op het onverwachts zal komen gelijk een dief in de nacht. Gij, o Heer, ziet mijn beschermer en mijn roem, en gij beurt mij het hoofd op. Mijn stem heb ik tot de Heer verheven en Hij heeft mij van uit zijn heiligdom verhoord. Ps. III-E.5.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familie, ik verlaat dit tranendal voor de gelukkige eeuwigheid : tot weerziens in de Hemel.

Men bidde de 4 akten tot lafenis zijner ziel.

(7 laren aflat voor iedere akte.)

---

Drukkerij Lourdault' Oosterzele. - Tel. 70.56.19

Mijnheer en Mevrouw Roger DE ROO-  
VAN DE CASTEELE en kinderen ;

De Familie DE ROO ;  
De Familie DE BOSSCHER ;  
De Familie VERVONDEL ;  
De Familie VAN DRIESSCHE,

gevoelig voor Uw blik van deelneming in  
hun rouw betuigen U hun innige dank.