

Heer, Gij hebt hem ons gegeven tot onze troost, Gij eist hem van ons terug. Wij onderwerpen ons zonder tegenspraak, doch het hart doorgriefd van smart.



BID VOOR DE ZIEL  
VAN MIJNHEER

## RICHARD DE ROO,

echtgenoot van Mevrouw  
**SIMONE CLAUWAERT,**

geboren te Oosterzele, de 7 mei 1921 en  
er godvruchtig overleden, de 23 november 1966.

Versterkt door de laatste H. H. Sakramenten

-----

Hij is ons ontnomen, de vader zo goed en zo teder, doch de herinnering aan zijn kristelijke deugden lenigt en verzacht onze smart. Hij was immers een verkleefde echtgenoot, een zorgvolle huisvader, die waakte op de belangen van zijn gezin. Zijn loopbaan als vader was een vurig streven om zijn teerbeminde kinderen in Gods liefde op te voeden.

God heeft hem in het opleggen der beproevingen niet gespaard. Met bewonderenswaardige moed heeft hij de langdurige ziekte verduuldig en zonder klagen verdragen en de dood te gemoet gezien in volledige overgave aan Gods wil. Die edele sterkte was de vrucht van zijn geloof en zijn kristelijke levenswandel.

Liefste echtgenote, ik zeg u niet vaarwel maar tot weerziens hierhoven. Zoveel jaren wachtten ons nog... De Heer roept mij tot zich; troost u en wees sterk. Ik dank u voor de goede zorgen.

Duurbare kinderen, weest de troost van uw moeder en gedenkt mij dikwijls in uw gebeden.

Duurbare familieleden en vrienden, bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

— R. I. P. —

---

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19

Mevrouw Richard DE ROO, geboren Simone CLAUWAERT :

Mejuffer Annie DE ROO ;

Mejuffer Martine DE ROO ;

Jongheer Eric DE ROO ;

De familie DE ROO ;

De familie CLAUWAERT ;

De familie AELTERMAN ;

De familie DE COENE,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in  
hun rouw. bettuigen U hun innige dank.