

Ik zal er zijn, tot over de grenzen van de dood!



Vroom aandenken aan

DE HEER

Richard DE ROO

**echtgenoot van Mevrouw
Clara PIENS**

Geboren te Oosterzele op 17 september 1904
en godvruchtig overleden op 29 juni 1977
in het Sint-Jozefsziekenhuis te Gentbrugge
begenadigd met Gods liefdegaven.

Op het feest van Sint-Pieter is de dierbare overledene op een stille wenk van de hemelse deurwaarder, het geluk van Gods eeuwige Goedheid en Liefde binnengeleden.

Wanneer een mens is gestorven, is zijn tijd voorbij, maar niet de eeuwigheid. Wij staan machteloos, maar niet God, die in staat is voorbij de grenzen van de dood het leven te voltooien. Dat geloven wij, daarop betrouwen wij!

De overledene was een rustige en vriendelijke man, een toegewijd echtgenoot en vader. Daarom was hij bemind en gewaardeerd door vrouw, kinderen en medemens. De ouderdom kwam met zijn kwalen en aftakeling. Tegen ziekte en lijden staat ook de beste wetenschap machteloos en moeten wij scheiden van onze geliefden.

Dierbare Echtgenote en Kinderen, hedt dank voor uw zorgvolle genegenheid en bekommernis. Moge de Heer U troosten en voor elkaar bewaren.

Mevrouw Clara DE ROO-PIENS, zijn echtgenote
De Heer en Mevrouw Roger VAN GAEVER-DE ROO en kinderen
De Heer en Mevrouw Julien DE COOMAN-DE ROO en kinderen
De Heer en Mevrouw Marcel DE ROO-
DE WANNEMAEKER, en kinderen
De Heer en Mevrouw Lucien DE ROO-BRAECKMAN en kinderen
zijn kinderen en kleinkinderen

De families DE ROO, PIENS,
DE LOORE en MOREELS

danken U voor de blijken van deelneming in rouw en in gebed.

Druk DE AS, Heistraat 45, Oosterzele - (091) 62 70 01
Begr. Lamiroy, Dorp, S-L.Houtem - (053) 62 28 77