

"Wij minden ons zoontje zo teér.  
Waarom 't ons nemen, o Heer?"  
"Ik minde het kindje nog meer  
En daarom nam ik het nu weer."

†

TOT VROOM AANDENKEN VAN

**Ben, Jozef, Marie DE ROOCK**

zoontje van

**Jean en van Germaine VAN IMPE**

*geboren te Aalst de 14 maart 1954 en aan de liefde  
van zijn ouders ontrukt te St. Katherina-Lombeek, de  
1 september 1961.*

God gaf het ons,  
God nam het ons,  
Gods name zij geprezen;  
't was wel bij ons,  
't ging weg van ons,  
't was beter in de hemel;  
daar blijft het ons,  
daar wacht het ons,  
daar zien we 't eenmaal weder!

Guido Gezelle.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil!

*H. De Cnop, Ternat*

Mijnheer en Mevr. Jean De Roock-Van Impe,  
zijn ouders.

Jongeheer Jaak De Roock, zijn broeder.

Mijnheer Kamiel De Roock,  
zijn grootvader.

Mevrouw Weduwe Rufin Roesems-Cognaux,  
zijn grootmoeder.

De familiën De Roock en Van Impe,

danken om uw gebeden  
en innige deelneming.