

Helaas ! de wrede dood ongevoelig aan onze bittere smart, ontruikt aan onze tederheid, een vader zo oprecht bemind.



TOT VROOM AANDEKENEN AAN  
MIJNHEER

## Joannes Petrus DE ROOCK

echtgenoot van Mevrouw

**Maria Sylvia PEETERMANS**

Bierhandelaar

Lid van de Muziekmaatschappij « De Eendracht »

Geboren te St-Katherina-Lombeek, de 28 september 1914, en aldaar godvruchtig overleden de 1 december 1962, gesterkt door de H. Sacramenten der Stervenden.

Het leven hier op aarde is maar een droom... gezondheid maar een ijdel woord : alles is ijdelheid behalve God liefhebben en dienen.

Teergeliefde echtgenote, ons samenzijn was veel te kort. Nu overvalt u de grootste beproeving, maar weet dat onze lieve Heer u niet zal verlaten, vertrouwd op Hem. Dank voor uw liefdevolle zorgen en moedig gedragen leed.

Geliefde kinderen en kleinkind, de kroon van mijn liefde en leven, ik dank u, om uw wederkerige zorgvolle en tedere liefde. God zegene en beware u allen.

Bemide moeder, schoonouders, broers, schoonbroers, schoonzusters en vele vrienden, hebt dank om uw welgemeende genegenheid en dienstbetoon. Laten wij, met gebeden, in God verenigd blijven.

Mevrouw Joannes Petrus De Roock, geboren Maria Sylvia Peetermans, zijn echtgenote;  
Mijnheer en Mevrouw William Sterckx-De Roock,  
Mijnheer William De Roock,  
Mejuffrouw Muriel Sterckx,

zijn kinderen en kleinkind;  
Mevrouw Weduwe Albert De Roock, geboren Eulalia Raspoet, zijn moeder;  
Mijnheer en Mevrouw Auguste Peetermans-De Quanter, zijn schoonouders;  
Mijnheer en Mevrouw Henri De Roock-Van Vaerenberg en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Firmin De Roock-Van Impe en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Jean De Roock-Heymans en kind,

Mijnheer en Mevrouw Maurice De Roock-Floru en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Emiel Peetermans-Van Gysegem,

Mijnheer en Mevrouw Pierre Peetermans-Scholiers, zijn broers, schoonbroers en schoonzusters;

De familiën DE ROOCK, PEETERMANS, RASPOET en DE QUANTER,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hen betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene,

DANKEN U.