

Men leert het kruis slechts dragen, wanneer men het werkelijk op de schouders voelt drukken.



Bid voor de zielerust van de
Heer

Hector DEROOSE

echtgenoot van Mevrouw

IRMA VAN SCHOORISSE

Oud-strijder

Krijgsgevangene van de oorlog 1940-45,
geboren te Leupegem, op 17 mei 1907
en godvruchtig overleden te Ronse,
op 8 januari 1979,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Zijn levensweg werd plots onderbroken, lang voor het doel was bereikt. In het licht van de dood beseft de mens het best de zin van het leven. Zoals de doorn past bij de roos, zo ook het lijden bij het leven. Het valt ons hard en het doet pijn; maar wij smeken; geef ons de kracht opdat wij met geloof en vertrouwen ook nu kunnen bidden: Vader, niet mijn wil maar Uw wil geschiede. De tranen onzer ogen hoe ze ook branden, het zijn geen tranen van op-

stand, maar van smart omdat banden scheuren die door U werden verbonden.

Bemide echtgenote, in goede en kwade dagen zijn we samen de levensweg gegaan, we hebben elkaar gelukkig gemaakt, dank voor alles.

Dierbare kinderen, te vroeg ben ik van u heengegaan, troost u echter met de gedachte dat onze scheiding maar tijdelijk is, blij eensgezind de steun van moeder, dank voor al de liefde mij gegeven.

Op een gebed van alle familieleden en vrienden durf ik rekenen, en zeg er hen dank om.

Mevrouw Hector DEROOSE, geboren Irma
VAN SCHOORISSE, zijn echtgenote;
Heer en Mevrouw Roger DEROOSE-
VAN DEN HOECKE, zijn kinderen;
De families DEROOSE, VERSTRAETEN,
VAN SCHOORISSE en DE CATELLE,

danken U voor de blijken van
genegenheid en gebed.

Begrafenissen R. Devos en Zoon, Ronse.