



VROOM AANDENKEN
aan

Katleen DE ROOSE

teergeliefd dochtertje van

Roger en Maria VAN GANSBEKE,

geboren te Opbrakel op 2 april 1966 en na
een smartelijk ongeval overleden in het
Akademisch Ziekenhuis te Gent
op 23 juli 1973.

Leerlinge aan de Lagere Meisjesschool
« Cor Mariæ » te Brakel

Roodkapje - V.K.S.J. Brakel.

Guitig, blij en levenslustig, kende ze het onbekommerd kindergeluk bij haar vake, moeke en grote zus. Middenin een paradijselijke bloementuin groeide onze kleine Katleen op als een uitverkoren zonnebloem.

Hoe ongelooflijk zwaar valt dan ook dit zo pijnlijk afscheid, helaas te plots en veel, ja veel te vroeg.

God, stom en verslagen richten wij met pijn in het hart onze zoekende ogen naar U, omdat wij spijs alles blijven geloven dat onze lieve kleine nu tot volle bloei mag komen bij U in het hemels paradijs.

Lieve ouders, grote zus en familie, wat zou ik U genoeg kunnen bedanken; gij waart toch alles voor mij. Bij God zal ik nu steeds maar weer vragen en hervragen dat Hij uw grote troost zou zijn, uw steun en uw sterkte.

Beste schoolvriendjes, Roodkapjes en vrienden allemaal, spelend voor God zal ik voor U allen ten beste spreken dat Hij U helpe goede vrienden te blijven voor mekaar en van ons aller grote vriend Jezus.

O. L. Vrouwke, moeder van smarten, b.v.o.

Roger en Maria DE ROOSE-VAN GANSBEKE,
haar ouders.

Betty DE ROOSE, haar zusje.

De families DE ROOSE-VAN GANSBEKE,
**danken U voor uw bliken van kristelijk
medeleven in hun diepe smart.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel

