

*O blomme, zoete blomme, kort
is 't leven van ons beiden :
ge 'n bloeit nog maar, ge 'n blinkt nog maar
een ure, en... 't is al gescheiden.* (Guido Gezelle)

†

BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

Robert Arthur DEROOSE

echtgenoot van Mevrouw

Clara DELCOURT

*OUDSTRIJDER 1940-1945.
BESTUURSLID VAN HET N. C. M. V.*

geboren te Oprakel, op 26 september 1903
en godvruchtig overleden te Nederbrakel, op 2 juni
1962, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken
en de apostolische Zegen « in articulo mortis. »

Zoals de bloem vroegtijdig kan verwelken, zo is
ook het leven van deze bloemenkweker vr. eg verwelkt.
Hij die sterk als een eik was, vol moed en werkzaam-
heid, werd getroffen door een onverbidde lijke kwaal.
Maar als gelovige christen heeft hij met christelijke
gelatenheid en met een stichtende onderwerping aan
Gods H. Wil zijn ziel als een schone bloem aan zijn
Schepper teruggeschonken.

Duurbare echtgenote, beminde kinderen, volgens
onze menselijke berekeningen worden we te vroeg
gescheiden. Maar om die scheiding met christelijke
moed te dragen : verheft uw ogen ten hemel, naar de
woonplaats van eeuwig geluk en onverstoorbare vrede.
Heengaande draag ik de dankbare gedachtenis mee
van uw goedheid en tedere zorgen en vraag u tevens
dat gij mij niet zoudt vergeten in uw gebeden.

H. Jozef patroon van de goede dood, b. v. o.

Vandendriessche-De Vleeschouwer, Nederbrakel

Mevrouw Clara DELCOURT, zijn echtgenote;

Heer en Mevrouw Alfons JOURETZ-DEROOSE en zoon Patrick;

Heer Roger DEROOSE en verloofde Maria VAN GANSBEKE;

De familiën DEROOSE, DELCOURT, DE TORCK, VAN VAERENBERGE,

DE VLEESCHOUWER,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.