

Wie in Mij gelooft, zal niet sterven voor eeuwig.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Anna DE ROOZE

echtgenote van de Heer

Jules VEYS,

geboren te Opbrakel op 7 september 1907 en alhier kristelijk overleden op 31 januari 1978, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Het mysterie van leven, lijden en sterven kan ons soms bij een sterfgeval plotseling overrompelen. Wat vandaag is, is morgen niet meer. Waar we ons vandaag erg om bekommeren, blijkt morgen al zijn waarde en betekenis te hebben verloren.

Voor ons, gelovigen, is de dood niet het fatale einde waaraan toch niemand ontkomen kan, maar een nieuw begin van een eeuwig leven. Allen zijn wij op weg naar het Vaderhuis dat ligt achter de horizon van dit tijdelijk en vergankelijk leven. Want in de verrijzenis van Gods Zoon is Gods heerlijkheid en onze opstanding voor de mensen zichtbaar geworden. Daartoe zijn wij allen geroepen in geloof en een kristelijk leven.

Met dankbaarheid denken wij terug aan haar toewijding en zorgen waar zij zoveel jaren in onze familie werkte, een steun en troost was en samen met haar man een rustige en gelukkige oude dag kon doorbrengen. Plots is daar een einde aan gekomen. Moge de Heer mijn goede man troosten en versterken in die eenzame dagen.

Moge de Heer allen die goed voor mij geweest zijn zegenen en begeleiden in geloof en hoop naar een blijvend geluk van eeuwig leven. Gedenkt mij in uw gebeden.

Namis : zondag 5 maart om 10 uur.

De families DE ROOZE, GAUCQUIER, VEYS,
MATTHIJS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijssels, Opbrakel