

Moeder zijn is alles geven:
zorg en lijden, liefde en leven. G.G.

†

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

RACHEL DE ROOZE

echtgenote van de heer André Schiettecatte
Geboren te Nukerke op 24 juli 1946
en na een smartelijk ongeval om het leven
gekomen te Kortrijk op 15 juli 1983.

—
*„Het leven is vol ongevals,
vol ramp en rooi, te aanschouwen als
een kruisweg op de wereld,
die links en rechts vol kruisen staat,
en dien men meest met tranen gaat,
en bloedig zweet, bepereld;”* (G.G.)

Met pijn in het hart hebben we dit plotse
afsterven vernomen.

Wij voelen diep verdriet om het verlies van
deze goede echtgenote en moeder. Wij hebben
samen vreugde en pijn gedragen. In ons blijft
de herinnering aan al de schone dagen die
we samen mochten beleven, aan de liefde en
de zorg, die we elkaar hebben betoond. Wij
denken terug aan de goede woorden en de
tekenen van genegenheid die ons zo gelukkig
maakten...

Haar echtgenoot en kind verliezen een echt
goede vrouw en moeder. Haar familie een
medelevende vrouw in alle lief en leed. Onze

gemeenschap een steeds toegewijde en be-
hulpzame medewerkster.

Niet begrijpend staan we als kleine mensen
tegenover de dood. We hebben weinig woor-
den. Als gelovige mensen blikken we op naar
het kruis: het is voor ons de enige richting-
wijzer in de mist van dit mysterie. We weten
en beseffen al te zeer, dat de dood een be-
standdeel is van heel ons menselijk leven;
we weten dat we op elk moment, op de meest
onverwachte wijze, er mee te maken hebben.
Het lijden en de dood overweldigt ons soms
zó, dat we met Kristus uitroepen: „Mijn God,
waarom hebt Ge mij verlaten?” Maar we
trachten de Heer na te zeggen: „In Uw handen
beveel ik mijn geest... Alles is volbracht”.
God, het lijden van de mensen laat U niet
onberoerd. Genees de wonde die geslagen werd
in dit gezin, bemoedig haar echtgenoot, haar
zoon, ouders, broers en zusters, schoonbroers
en schoonzusters, haar familieleden, met de
sterkende kracht van Uw belofte.

Heer André SCHIETTECATTE,
Jongeheer Martin SCHIETTECATTE,
Heer en Mevrouw Urbain DE ROOZE-OP-
SOMER,

De families DE ROOZE-OPSOMER, SCHIETTE-
CATTE-DE MEUE en VERSMESSEN,

danken U zeer oprecht
voor de bliken van genegenheid
en gebeden.

Begraaf. Devos, Ronse