

Geen dood mag voor kwaad aanzien worden, welke
een goed leven voorafging. (H. Aug.)



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER
FRANS DE ROOVER

echtgenoot van Mevrouw

PAULA VAN VAERENBERGHE

geboren te Antwerpen, op 2 december 1921 en
godvruchtig overleden te Zottegem, op 3 februari 1959,
gesterkt door de Laatste H.H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara
Sekretaris van de Stedelijke Herbergiersbond
Lid van het Stedelijk Vrijwillig Brandweerkorps
Lid van de Koninklijke Sportvereniging Zottegem
en van verscheidene andere maatschappijen.

Midden het leven, met zorgen en vreugden, werk en
vermaak, heeft God zijn ziel teruggevorderd. Pijnlijk is
die slag neergekomen over een lieve echtgenote, een teer
bemind kind, een ouderende vader... Vol zorg om hen die
achterblijven kloeg zijn mond tot de Heer: "Vader, indien
het mogelijk is, laat deze beproeving aan mij voorbijgaan,
nochtans niet mijn wil, Uw Wil geschiede!", De Kristen
weet dat het leven voorbereidt tot de dood.

Het leven roemt men wel eens al een van Gods' mild-
ste gaven; de gelovige beleeft echter de zaligmaking van
zijn ziel. De Heiligmakende genade is het waardevolste
onder de gaven van de mens. De overledene vreesde God.
Bewust en vol geloof ontving hij de sacramenten van
Biecht en H. Oliesel. De huisvader weet hoe hij op aarde
nodig kan zijn, maar hij stelt zijn betrouwen in Gods'
Voorzienigheid.

Duurbare echtgenote, liefste zoon, hard is het afscheid
zo onvoorzien en zo pijnlijk. Onderwerpt U met betrou-
wen aan Gods' leiding en plan. De banden tussen hemel
en aarde worden door liefde in stand gehouden. Vanuit

de hemel zal ik voor U ten beste spreken. Gij van uw
kant, blijft mijn ziel gedenken in uw gebed.

Liefste vader, met moedige handdruk nemen wij van
elkaar afscheid. Hartelijk dank ik U voor alles wat Gij
voor mijn opvoeding deedt. Lang nog hoopte ik uw steun
en trots te zijn. Gods' plan is niet immer een tekening
van mensen. Vanuit het ander leven hoop ik U indachtig
te zijn. Aanvaardt mijn genegenheid in uw kleinkind en
vergeet mijn naam niet in uw gebed.

Gij allen, mijn talrijke vrienden, bidt voor mij!

Mijn Jezus barmhartigheid.



Mevrouw Frans DE ROVER, geboren Paula VAN VAE-
RENBERGHE,

Jongeheer Emiel DE ROOVER,

Mijnbeer Emiel DE ROOVER-†MELKEBEKE, kinderen en
kleinkinderen,

Mijnbeer en Mevrouw André VAN VAERENBERGHE-VAN
RUYSKENSVELDE, kinderen en kleinkinderen,

De families DE ROOVER, VAN VAERENBERGHE,
MELKEBEKE en VAN RUYSKENSVELDE,

bedanken

voor de bliken van genegenheid hun betoond in
de diepe rouw die hen heeft getroffen.