

Goedheid van hart, rechtschapenheid van inborst en zijn beminnelijke omgang hadden hem de genegenheid gewonnen van allen die hem kenden.



Vroom aandenken aan
De heer
JULIEN DE ROOVER
echtgenoot van mevrouw
MARGARETA DE BUCK

geboren te Antwerpen op 17 mei 1920
en plotseling overleden te Zottegem
op 1 februari 1996,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Een hart viel stil.
Een vriendenhart van velen.
Het kon geen woord meer spreken.
Hij is uit dit leven weggegaan, maar niet uit ons leven.

Omdat hij zeer werkzaam was en een man-van-één-woord, in alles oprecht, eerlijk en gewetensvol, schonken allen die hem kenden, hem hun gunst en vertrouwen.

Vader was een goede man, een gevoelig mens.
Onder een soms wat ruwe bolster stak een zachte kern : zachtaardig, taai van wil, naarstig, beziel met edele gevoelens. Waarden, die heden ten dage makkelijk op de helling gezet worden, waren voor hem heilig : eerlijkheid, dankbaarheid, ouder- en kinderliefde, respect voor de natuur ... waren zijn druiverserre en zijn tuin niet zijn geliefkoosde pleisterplaatsen op zonnige middagen ?

Toen een stilaan vermoeid gerakend hart hem belette om met moeder die Spaanse reizen te maken waar zij beiden zo van hielden, vond hij een uitweg in het uitpluizen en commentariëren van allerlei tijdschriften en magazines. Als een belezen man kon hij op zijn dinsdagse marktdaguitstap zijn woord meespreken. Ook die companen zullen hem missen, net als wij allen.

Bedankt lieve echtgenote, voor uw goede zorgen. Wij waren samen gelukkig en wij hoopten nog lang te genieten van elkaars genegenheid. Het heeft niet mogen zijn ; de Heer heeft mij, zonder dat ik afscheid kon nemen – maar ook zonder pijn – tot Zich geroepen. Wees sterk in de beproeving.

Bedankt mijn kinderen, omdat gij mij altijd nabij waart : zorg goed voor ons ma, zoals ook zij altijd om mij bezorgd was.

Mijn lieve kleinkinderen, ik kan hier op aarde niet meer meemaken hoe jullie die moeilijke weg zullen zoeken in onze steeds hartelozter wordende maatschappij. Weet nochtans dat pépé jullie met zijn liefde en bezorgdheid zal blijven beschermen.

Beste familieleden, goede vrienden, gij allen die nog eens aan mij zult denken, dank U voor uw gezelschap en uw vriendschap. Ik was graag nog wat langer gebleven. De Heer heeft er anders over beschikt.

Lieve man, vader, pépé :
Rust zacht, die rust hebt gij verdiend.
Wij missen nu uw raad, uw woord,
maar in ons hart, leeft gij steeds voort.

De families De Roover, De Buck,
Melckebeke, Niemegeers
danken U voor uw genegenheid,
voor uw medeleven, voor uw gebed.

Drukkerij Melckebeke – Begrafenissen Porrez