



TOT VROOM AANDENKEN AAN

## MARIA DE ROOVER

Geboren te Lokeren op 17 maart 1898  
en overleden in het rusthuis te Lokeren  
op 10 augustus 1982,  
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Zij was lid van de Derde Orde van de H. Franciscus en ook nog van andere christelijke genootschappen.

---

«Treed binnen in het Rijk dat voor U is voorbereid» zijn de woorden die zeker tot de dierbare overledene mogen gericht worden bij haar heengaan uit dit aardse leven. Sint-Paulus voegt eraan toe : «Geen mens kan vermoeden wat God heeft voorbereid voor de mens die Hem liefheeft».

In haar leven en vooral in het voorbeeld van christelijke ouders heeft zij zelf God en Zijn mens geworden Woord, de Heer Jezus, als de «kostbare schat» waarover het Evangelie spreekt, leren ontdekken.

Diep christelijk heeft zij geleefd - in een leven dat gekenmerkt was door eenvoud, door ongekunstelde en daadwerkelijke liefde voor haar medemensen. Heeft zij niet op een voorbeeldige wijze haar moeder opgepast gedurende vele jaren en was voor haar elke dag niet een kans om het leven «vrucht te laten opbrengen»? Tot zelfs in het lijden heeft zij de Heer trouw gevolgd ; met geduld en dankbaarheid tegenover Zusters en verpleegsters heeft zij haar laatste levensjaren gedragen. «Leven is weven en sterven is zijn stuk afgeven» zegt ons de dichter Gezelle. Met

rijk beladen handen verschijnt zij voor haar Schepper. Met een vredig hart kan zij haar «stuk» afgeven : het is versierd met zuivere, echte christelijke motieven...

Haar familieleden en vrienden mogen met fierheid terugblikken op dit voorbeeldige christelijke leven. Het beeld dat wij allen van haar in ons hart bewaren, wordt meteen een voorbeeld, een weg die wij zelf veilig mogen bewandelen.

Dierbare familieleden, hebt dank voor de vele attenties van liefde die ik van U mocht ontvangen.

Eerwaarde Zusters en verpleegsters, met veel liefde hebt gij mij bijgestaan in mijn laatste jaren ; ik vergeet U niet in het hemelse Vaderhuis.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De familie dankt U voor de blijken van deelneming en Uw gebed in hun rouw.