

Gelukkig zijn ze allen
Die hemelwaarts genood
In Vadershanden vallen
En leven, spijs de dood.

(G. Gezelle)



In Gods vaderhanden en in uw gebed
bevelen wij de ziel aan van

DE HEER

MICHEL DE ROOVER

zoon van wijlen de Heer en Mevrouw

Omer DE ROOVER-VAN STERTHEM

geboren te Velzeke-Ruddershove de 26 oktober 1921
en zacht in de Heer ontslapen in de Kliniek St. Jan de
Deo te Gent de 17 augustus 1969, gesterkt door de
HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

De Heer heeft gezegd : « Zalig de zuiveren van hart,
want hen behoort het Rijk der Engelen. »

« Zalig de eenvoudigen, want groot zal hun loon zijn
in de hemel. » Bij dit heengaan van deze mens weten
wij Heer, dat uw woord zal bewaarheid worden. In zijn
stil en eenvoudig leven heeft hij U beaagd. En voor
ons allen houdt het een boodschap in, die Gij o Heer
ons wil duidelijk maken, nl. de deugden van eenvoud
en onschuld te beoefenen.

Liefste broer en schoonzus, door uw kommer, uw
zorgen en goedheid, heb ook ik, Gods liefde mogen
ervaren in mijn leven, in alle nederigheid zeg ik dank.

Beste neven en nichtje dank U voor uw vele kleine
en lieve attenties, blijft het steeds in uw leven verder
doen, de Heer ziet dit zo graag.

Familie en vrienden ook U mag ik niet vergeten :
dank voor alles en nu ga ik U voor naar de plaats waar
we allen eens samen zullen zijn.

U ook dank ik Eerwaarde Broeders, voor de liefde-
volle toewijding en de zorgen waarmede gij mij hebt
omringd. Moge de Heer U er allen voor lonen.

Van bij de Heer blijven wij allen bij U, blijft elkander
dienen in eenvoud en eens zien wij elkaar dan weer
in de Vreugde van de Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Druk Melckebeke Zottegem

Voor uw vrome gebeden
en troostende blijken van deelneming danken U:

De Heer en Mevrouw André DE ROOVER-DIERICK,

Jongeheer Willy DE ROOVER,

Jongeheer Wilfried DE ROOVER,

Juffrouw Rita DE ROOVER,

Jongeheer Herman DE ROOVER,

De families DE ROOVER-DOBBLAERE en
VAN STERTHEM-SCHOON.