

« Het is tijd voor de oogst ». (M. IV, 29)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN JUFFROUW

CLARA-MARIA DE RORE

geboren te Nokere de 25 Januari 1893, en godvruchtig overleden te Nukerke de 17 Juni 1954.

Versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Zij was lid van de congregatie van O. L. Vrouw en van alle andere godvruchtige genootschappen.

« Zalig de vreedzamen want ze zullen kinderen Gods genoemd worden ». Die evangeliewoorden heeft ze beluisterd en toegepast in haar leven. Ze was vredelievend, met haar kon men rustig spreken en omgaan, ze hield van de stilte en daarom bidden we voor haar opdat ze « in vrede mocht rusten ». Omwille van de vrede tussen haar medemenssen, was ze voor iedereen goed uit loutere minzaamheid en uit oprechte genegenheid. Zij bezat de zeldzame deugd van dienstvaardigheid. Dienstvaagd was ze voor de mensen, dienstmaagd is ze nu bij de Heer. Ze behoort tot de wijze maagden die « met haar lampen, ook olie in de kruiken meenamen ». Ze heeft immer haar naaste bejegend in dienende liefde en aanhankelijke gehechtheid. Ze had werkelijk veel over voor hen die haar verzorgden. Ze begreep de offervaardigheid van hen die haar omringden en daarom misschien was ze zelf zo offervaardig gezind.

Dierbare vader, broer en zuster, ik dank u om uw bezorgdheid om mij, uw gewaardeerde hulp in mijn leven en uw liefde tot aan de dood.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor mij in het uur van mijn dood.