

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.

†

VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

REMI DE RORE

echtgenoot van Mevrouw
Alice MALHAISE

geboren te Eine, op 22 november 1900 en er
plotseling overleden op 9 juli 1980.

Lid van de Ruitersmaatschappij St.-Eligius.

Wanneer een mens vele jaren geleefd heeft, zou hij over zijn leven een boek kunnen schrijven, een boek waarin blijde en droeve gebeurtenissen elkaar afwisselen, een boek met ontgoochelingen daarin, maar ook met vervulde verlangens. Het enige nochtans dat telt wanneer het leven een einde neemt is het antwoord op de vraag : heb ik Gods verwachtingen vervuld ? Heb ik gedaan wat Hij van mij verwachtte ?

De overledene heeft het geluk gehad van een kommerloze oude-dag te mogen genieten samen met zijn vrouw. Zoals zij beiden gezorgd hadden en gewerkt voor hun kinderen, zo werden zij vol zorg en liefde omringd in het gezin van hun kinderen. De dankbaarheid van de kinderen tegenover hun ouders uitte zich in zovele attenties en zovele blijken van liefde. Ze waren echt gelukkig met mekaar.

Aan dat alles is plots een einde gekomen. De dood kwam letterlijk "als een dief in de nacht".

Dierbare echtgenote, laat ons eerst dankbaar zijn dat wij zo lang hebben mogen bijeen blijven. Ik dank u voor al wat ge voor mij gedaan hebt en geweest zijt. God helpe en sterke u. In de ogenblikken van het alleen-zijn, is God de grote Nabije. Bid dan voor mij. Samen met onze overleden zoon bid ik voor u.

Beste kinderen en kleinkinderen, dank voor uw toegewijde liefde en de vele attenties waarmee gij onze oude-dag hebt versierd. God zegene en bewaer u verder. Bidt voor mij.

Familieleden en mijn vele kennissen, ook van u verwacht ik een gebed.

Wijs, Herder, ons uw wegen
naar 't huis des Vaders aan,
Uw dood zij ons ten zegen
om 't Leven in te gaan.

Namis : woensdag 20 augustus te 19.30 u.

Mw Remi De Rore-Malhaise,
Hr en Mw (†Gerard De Rore) Martin Defrenne-Deunynck
en kinderen,
Hr en Mw Edmond Vandemoortele-De Rore,
De families De Rore-De Clercq, Malhaise-Soetens,
Balcaen, Vandenabeele, Colpaert, Coppens
en Vanwynsberghe,

danken U voor de gebeden
en gewaardeerd medevoelen.

Rouwdienst Bauters
Eine

Druk. Hollaert
Eine