



Dankbaar aandenken aan mijnheer :

Laurent De Rouck

echtgenoot van mevrouw Christiane Van den Berge.

Geboren te Brussel op 4 juli 1942 en na een pijnlijke ziekte overleden in het U.Z. te Gent op 20 september 1995.
Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

We wisten het reeds maanden; de tijd tikte geruisloos de dagen van je leven weg. Jouw leven dat gesymboliseerd werd door stil geluk en een diepe liefde voor je vrouw, je kinderen en je ouders.

De tranen om het sterven van je vader waren nauwelijks op je aangezicht gestold en wij kunnen enkel zeggen: papa, je bent niet meer.

Jij leek een heel sterke boom; onverwoestbaar, maar een koude herfst nestelde zich in jou, onzichtbaar en zonder meedogen.

Langzaam merkten we hoe jouw sprekende ogen iets meewarrigs kregen : een schreeuw naar hulp.

De sfeer van weemoed, die je altijd wel een beetje had, werd realiteit en wij konden enkel machteloos toezien hoe jouw ziekte je van ons ontvreemde.

Moedig was je ... je wilde niet toegeven hoe de tekens van jouw pijn dieper werden. Je verborg je in het kleinste hoekje, je wilde onze wanhoop zachter maken.

Jouw hoop was voor ons als een zachte streling op een open wonde.

Je stierf zoals je leefde; trots en melancholisch.

Lieve Laurent, dertig jaar samen met jou en nu ... dit afscheid. Je eigenheid, je sterke persoonlijkheid maakten je voor mij zo uniek. Ik zal je missen op deze moeilijke weg. Ik heb je oneindig liefgehad ...

Lieve vader : onze sfeer is vol van jouw leegte, nu beseffen we pas hoe fragiel je leven was en toch zo intens belangrijk voor ons.

Papa, ik voelde leven in mij, terwijl jouw leven als zand door mijn vingers gleed. Ik ben mijn vredeshaven kwijt, mijn bescherming. Ik voel de immense koude van een wereld zonder jou en ... word stil.

Lieve opa, de warmte waarmee je me vasthield die ene keer... zal ik ervaren als eeuwige geborgenheid.

Voor Uw bliken van medeleven, Uw woorden van troost
danken U :

Laurents echtgenote, kinderen en kleinkind,
de families De Rouck, Van den Berge,
Cosijns en De Meyer.

*De namis zal plaatshebben in de parochiekerk van Bevegem
op zondag 8 oktober 1995 om 18 uur.*