

Alle heil komt van de Heer (Psalmen)

+ Gedenk in uw gebeden de ziel van
Mevrouw Elvire, Maria DE ROUCK
echtgenote van Mijnheer
Louis VAN CEUNEBROECK

*Geboren te Etikhove op 22 april 1901 en te Oude-
naarde overleden op 18 september 1962, gesterkt door
de H.H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke
Zegen.*

Zij was lid van de H. Hartbond en de Boerinnen-
gilde en van de Confrerie van Sint Donatus.

Onverwachts staan wij voor een scheiden, dat te
meer pijn doet omdat het hier een vrouw geldt die
gezwoegd en getobd heeft voor haar gezin tot de
laatste dag van haar leven.

Waakzaam en plichtbewust heeft zij haar levers-
dagen doorgebracht in dienst van haar gezin. Haar
man en kinderen waren het voorwerp van haar dage-
lijkse vreugde. Blijmoedigheid en opgeruimdheid
maakten haar tot een goede gezellin voor haar vele
kennissen. Haar opbeurend woord en helpende hand
brachten menigmaal troost en zalving. Zij was een
goede vrouw en moeder.

Daarbij was zij ook een godvruchtige vrouw, die
wist dat zij tegenover haar God en Schepper ver-
plichtingen had. Moge de Heer nu de eeuwige be-
loning schenken om al haar bidden en werken.

Mijn beste man, lieve kinderen en kleinkinderen :
veel zorgen en liefde hebt gij mij gegeven ; ik dank u
voor dat alles. Gij treurt nu, omdat ik niet meer
in uw midden ben, maar troost u : ik ben niet van
u heengegaan ; ik blijf met u verbonden en wacht op
u in de Hemel, van waaruit ik u mijn liefde en
zorgen zal blijven geven. Ik reken op uw gebeden.

Dierbare broeders, zusters en familieleden : het is
een pijnlijke beproeving uit uw midden weggerukt te
zijn. Wie had gedacht dat de scheiding zo vroeg
zou komen. Dankbaar om het vele goede dat wij sa-
men mochten beleven vraag ik nog slechts : wees mijn
ziel indachtig bij de Heer !

Vrienden en kennissen : de schone tijd van gezellig
bij u te vertoeven is voor mij voorbij. Van uit het
Eeuwig Geluk betuig ik u allen mijn erkentelijkheid
om de vele aangename stonden die wij samen hebben
doorgebracht. Laat onze vriendschap door mijn heen-
gaan niet teloor gaan maar bidt voor mijn zieleurst.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

O. L. Vrouwke der Boerinnen, wees mijn voor-
spreekster bij uw Goddelijke Zoon.

+

WIJ BETUIGEN ONZE OPRECHTE DANK
VOOR UW BLIJKEN VAN BELANGSTEL-
LING EN MEDELEVEN EN VOOR UW
GESTORTE GEBEDEN.

Mr. Louis VAN CEUNEBROECK-DE ROUCK
haar echtgenoot

haar kinderen en kleinkinderen.

De Families

DE ROUCK, VAN CEUNEBROECK,

DE VOS, GHEENENS en PEISKENS.