

Zalig die in de Heer sterven.

† Bid voor de Zielrust van Mevrouw
HELENE, MARIE DE ROUCK

weduwe van Mijnheer

REMI VANDORPE

geboren te Ronse, de 19 april 1886 en er god-
vruchtig in de Heer ontslapen, de 23 november
1960, op voorwaarde gezalfd met de H. Olie.

Veel heeft onze dierbare overledene doorstaan,
herhaaldelijk werd zij zwaar beproefd, doch bleef
altijd moedig, werkzaam en opgeruimd.

Reeds jaren bedreigde haar een plotse dood;
zij kwam telkens, na lange rust en vele zorgen, de
pijnlijke aanvallen te boven. Zij bleef de troost en
steun van haar kinderen.

Met groot vertrouwen ontving zij thuis O. L.
Heer, en verwachtte de komst van haar Verlosser,
die haar lasten en lijden in eeuwige vreugde zou
omwisselen.

Zij stierf plots, doch niet onvoorbereid.

Dierbare Kinderen, uw droefheid zal groot en
diep zijn. Tracht echter O. L. Heer te bedanken dat
Hij mij zo lang bij u heeft gelaten en u met mij te
verheugen om het onuitsprekelijk geluk dat Hij
mij heeft voorbeschikt. Zoekt uw toevlucht in een
goed gebed. Ik blijf met u medeleven en bidden,
om gelatenheid en sterkte.

Geliefde Schoonbroeders, Schoonzusters Familie-
leden en goede Vrienden, uw genegenheid en
trouwe vriendschap was in mijn vele beproevingen
als een zachte balsem. Weest mij indachtig in uw
gebeden, bij de Heer bid ik voor u.

Mijn Jezus Barmhartigheid !

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid !

(300 d. afl.)

R. I. P.

Mijnheer en Mevrouw Georges WYCKMAN-
VANDORPE ;

De familiën DE ROUCK-SENTEELS en

VANDORPE-CALLEWAERT ;

betuigen U hunnen oprechten dank voor
de blijken van innige deelneming.

druk. spiers - ronse