

Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen, dat Gij mij hebt opgedragen te doen. Jo. 1,4



Dit weze U een zalig aandenken aan
de Heer

JEAN DEROUCK

geboren te Ronse, op 30 maart 1949 en verongelukt in bevolen dienst tijdens legeroefeningen in Duitsland, op 23 mei 1970, gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

Met diepe ontroering hebben ontelbare vrienden en bekenden dit plotse en onvoorziene overlijden vernomen. Het gaat niet zo gemakkelijk zich te verzoenen met de gedachte dat wij iemand verliezen die nog een heerlijke levenstaak te vervullen had.

Als christenen aanvaardden wij in Geloof en betrouwen op Gods alles-beschikkende Voorzienigheid, de ondoorgrondelijke mysteries van Leven en Dood.

Jean, gij waart een goede jongen; zacht van inborst, wijs met een veelbelovende loopbaan voor de boeg. Gij waart een edele kameraad, dienstwillig in dienst van de Kerk. Gij waart ook een flink soldaat die onmiddellijk het vertrouwen wist te winnen van de manschappen die onder uw leiding stonden.

Uw Ouders, broers en zusters, uw verloofde, uw vele vrienden zijn diep geschokt over uw schielijk heengaan.

Moge God hen de kracht schenken, dit zwaar offer te dragen en hen doen beseffen dat het slechts een tijdelijk afscheid is dat eens zal uitlopen op een blij en blijvend weerzien.

Heer God, wij bidden U,

dat hij in alles waarin hij groot is geweest tot ons mag blijven spreken
juist nu hij gestorven is;

Bidden wij
voor hen die treuren
om een zoon dat zij moesten verliezen,
om een vriend die wegviel uit hun kring,
om een gemis dat niet te noemen is.

Heer, geef hem de eeuwige rust.



De families DEROUCK,
DELEPELEIRE,

BEDANKEN.

Uitgeverij R. De Bruyn, Aspelare