

Tot het eeuwige geluk werd geroepen:



MEVROUW

Marie DE ROUCK

Weduwe van Albert Van Wymeersch

Echtgenote van de Heer
Antoine VAN DRIESSCHE

Geboren te Maarke-Kerkem, op 29 juni
1894 en godvruchtig overleden te Opbrakel,
op 24 februari 1970, voorbereid door
de H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen

Om gelukkig te zijn is de mens gemaakt.
Daarheen hunkert elk mensenhart. Het volle geluk vinden wij echter niet op deze aarde. Dat heeft ook deze vrouw ondervonden tijdens haar leven. Vele menselijke vreugden heeft zij gekend, naast de vele zorgen en het verdriet die het mensleven vullen.

Geleid door haar kristelijk geloof, heeft zij vreugde en pijn aanvaard uit de hand van God, die zij een Vader wist te zijn en noemde.

Zo is zij haar levensweg gegaan, eenvoudig en dienstbaar voor haar dierbaren, geacht en geëerd door haar medemensen.

Nu is voor haar het ogenblik gekomen waarvoor zij is geschapen en verlost door God. Het ogenblik van de vreugde zonder enig verdriet of enige pijn, het Geluk zonder enige schaduw. Een Geluk waar zij haar dierbaren terug ziet, nu en later, voor een eeuwig blij weerzien.

De families De Rouck, Van Wymeersch Van Driessche, D'Haeyer en De Ruyver danken voor uw gebeden en blijken van deelneming.

Herfra Bogaert Meerbeekstr, 24 Nederbrakel