

De Klunke Tel 624443

Tot vroom aandenken aan

De Heer

Saddy DE ROUCK

zoon van Gaston en Monique ELET

geboren te Ronse op 30 oktober 1965 en ten
gevolge van een tragisch ongeval overleden
te Laakdal op 22 januari 1996.

Het nieuws van het onverwacht overlijden van Saddy kwam hard aan. Een leven dat nog maar pas een goede start genomen had, werd plots brutaal afgebroken. Als men voor zoiets staat komen ineens de vragen op : Waarom ? Wat is de zin van het leven ? We staan er sprakeloos bij. Toch weten we dat de waarde van een leven niet afhangt van het aantal jaren, maar wel van de inzet, de genegenheid, de vriendschap die ervan uitging. Dat is het wat zijn ouders, familieleden en vrienden zullen bijblijven en die hen zal doen geloven dat hij met hen verbonden blijft ; want de liefde is sterker dan de dood.

*Heer, onze God, wij bidden U voor Saddy,
die veel te vroeg van ons is heengegaan.*

Neem hem op

*in de vrede van uw Koninkrijk,
opdat hij verder moge leven bij U
en geef ons sterkte en kracht
om het leed om dit verlies
moedig te dragen.*

*Wij vragen het U door Jezus Christus,
onze Heer.*

Voor uw gebed en medeleven, uw aanwezig-
heid en uw woorden van troost bij dit afscheid,
danken U oprecht:

De Heer en Mevrouw Gaston DE ROUCK-ELET,
zijn ouders;

Mevrouw Maria VAN DEN BRÉMT(†)-
MATTHYS,

Mevrouw Yvonne ELET(†)-DE LANGHE,
zijn grootmoeders;

De families

DE ROUCK-MATTHYS en ELET-DE LANGHE.

Rouwdienst Devos. Ronse.

