

Verheug U, goede en trouwe dienaar, treed binnen in
de vreugde uws Heren. Matt. XXV, 21.

†
BID VOOR DE ZIEL
van den heer

EMIEL DE ROY

echtgenoot van Mevrouw

CLEMENCE COSYNS,

geboren te Overboelare, den 8 December 1877, en
er, na een kortstondige ziekte, godvruchtig overleden,
den 21 Januari 1949, versterkt door de H.H. Sacra-
menten der stervenden.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart, en
spelend lid van de Muziekmaatschappij "St. Cecilia „

Alwie Mij belijdt vóór de mensen, dien zal ik belijden
vóór mijn Vader die in de hemelen is. Mt. X, 32.

Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn taak vol-
bracht, het geloof bewaard. Voor mij is weggelegd de
kroon der gerechtigheid welke de Heer, de rechtvaar-
dige Rechter, mij te dien dage zal geven.

2 Tim. IV, 7-8.

Deze woorden van de H. Schrift passen wonderwel bij
dezen overtuigden kristen, een man van sterk geloof, die
altijd in de bres stond in den strijd voor het goede, en
geen versagen kende, tot God zelf hem toeriep: "Het is
genoeg".

Dierbare echtgenote, dank voor de liefde en de zorg
die ik gans mijn leven van U mocht ontvangen. Onze
liefde blijft voortduren tot wij weer verenigd zijn.

En gij, mijn lieve kinderen, gij zijt mijn troost en mijn
trots, omdat gij de voetstappen van uw vader drukt in
den harden strijd voor ons geloof. Ik zegen U vanuit den
hemel, opdat gij op dien weg zoudt voortgaan.

Mijn goede vrienden, ik laat een plaats open in uwe
rangen. Weert U om ze in te nemen en de taak voort te
zetten waarvoor mijne krachten te kort schoten.

Blijft mij in uwe gebeden gedenken.

†

*De Familiën De Roy, Cosyns,
Van Wymeersch en Soetens,*

Bedanken.