



Dierbaar aandenken aan

De Heer
Georges De Roy

Echtgenoot van Mevrouw
Maria Vincke

Geboren te Overboelare op 14 november 1911
en overleden in het rusthuis Kruienberg
te Berlare op 19 december 1995,
begeleid door de gebeden van de Kerk.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden

De families DE ROY, VINCKE, COSYNS
en DE VOS danken U
voor uw blijken van medeleven en gebed.

„Wanneer Gij komt“

Wanneer Gij komt, 't kan heden zijn,
't kan etenstijd met allen zijn,
't beloofde land, 't verwacht festijn,
't kan vreugde zijn of aardse pijn.

Wanneer Gij komt, 't kan morgen zijn,
't kan dageraad of avond zijn,
de goede Herder kan het zijn,
de Man met balsem, brood en wijn.

Wanneer Gij komt, 't kan eeuwig zijn,
Gij kunt voorgoed gekomen zijn.

Gerry Helderenberg

VAN CAEKENBERGHE-DE RYCKE-053/70.50.94.