



Dit weze een uitnodiging tot gebed en een dankbare herinnering aan

JOZEF DE ROY

weduwnaar van Laura François

Geboren te Overboelare op 9 november 1914 en overleden te Zottegem op 21 juni 1991, gesterkt door het Sakrament der zieken.

Oud-strijder en Krijgsgevangene 1940-45

Oud-voorzitter KBG-Overboelare

AFSCHEID VAN PA

Pa, wij hebben een moeilijke tijd achter de rug. Sombere beelden vertroebelen onze gedachten.

Als we even teruggaan is er nochtans een mozaïek van mooie herinneringen. In familiekring: begrijpend, goedlachs, nooit fanatiek of hatelijk. Hoe je voor dag en dauw, opgeruimd naar je werk vertrok. In de winkel achter de toonbank. Op vakantie of tijdens uitstappen. In de tuin, toen je ons blij bedacht met eigengekweekte groenten of fruit. In het dorpsleven: de fanfare, het toneel, de bibliotheek, de gepensioneerdenvond. Je was zo graag de gulle gastheer. Een kwinkslag was nooit ver weg; je was er voor bekend.

Pa en ma, we zijn jullie dankbaar voor die gelukkige jeugdijaren. Jullie zijn nochtans

door het leven niet verwend. Vader, wat je tijdens haar ziekte, voor ons ma hebt gedaan, zouden weinig mensen je nadoen; je was toen gelukkig nog sterk en gezond. Haar lijden en dood ben je, mits veel levensmoed en tijd, te boven gekomen.

Het verlies van je rechteroog was een zware slag, die je nooit helemaal hebt kunnen verwerken. Je werd stiller en moest een aantal sociale activiteiten laten varen. Kontakt werd moeilijker. Onze handen reikten soms niet ver genoeg om je eenzaamheid te doorbreken; het jachtige leven van de moderne maatschappij slurpt op en stompt af. Jij kon het tempo niet meer aan, je was moe.

Toen de fatale ziekte toesloeg en wij machteloos moesten toezien, hoe het slopingsproces langzaam maar zeker vorderde, werd het kontakt met jou nog moeilijker. Zoveel is onuitgesproken gebleven. Je dood, dat definitieve fysieke einde, doet pijn, onverwacht scherp, want we wisten toch, dat alle hoop ijdel was.

Pa, in-goeie pa, wij houden van jou. Vaarwel en dank je voor alles. Wij danken God voor je bestaan. Moge je eindelijk, samen met ma, rust en vrede kennen.

Je kinderen en kleinkinderen.

De families De Roy, Cosijns,
François, en Lévêque

danken voor uw blijken van medeleven in hun rouw en voor de steun van uw gebed.

