

In onvergankelijk Geluk bij de Vader
moge rusten
Mevrouw

ELODIE DE ROYE

weduwe van Mijnheer
VICTOR DE RUYVER

geboren te Nederbrakel, op 7 november 1879,
en er godvruchtig overleden op 6 juli 1966,
gesterkt door het Sakrament der zieken,
en de Pauselijke Zegen.

Lid van verscheidene
godsdienstige genootschappen.

Voor moeder is de goede strijd gestreden. Zij heeft haar geloof bewaard. Nu wacht haar de kroon der gerechtigheid, die God beloofd heeft aan hen, die Hem liefhebben. Het leven is hard geweest voor deze goede vrouw, die zich met onbegrensde moederliefde heeft gewijd aan haar taak om haar kinderen gelukkig te maken. Die liefde was sterker dan alle moeilijkheden van het leven. Toen alles goed was geworden, en haar geliefden een gelukkige levensweg hadden gevonden en zij een rustige oude dag mocht verwachten, is voor haar een jarenlange kruisweg van ziekte begonnen. Moedig en minzaam is zij die weg gegaan, zodat niemand kon vermoeden hoeveel leed zij te dragen had, tot het laatste toe. Nu is die weg ook voltooid en is zij ingegaan in de Vreugde van de Vader, waar zij ware rust mag vinden.

Lieve kinderen en kleinkinderen, een voorbeeld heb ik u gegeven. Ik ben gelukkig geweest om u en met u. Ik dank u voor uw innige genegenheid en liefdevolke zorgen. Eens zien wij elkaar voor het volle Geluk weer.

Eerwaarde Zuster van het Wit-Gele Kruis, moge de Vader u belonen voor de engelachtige goedheid, waarmee gij mij en ons beproefd gezin hebt bijgestaan en verzorgd.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



De families DE ROYE,
DE RUYVER,
VAN HOOLANDT,
DE STAERCKE,

danken u om uw christelijk medeleven
en uw gebeden.