

Deze ochtend heeft de storm van de voorbije nacht
bekroond met gouden vrede.



AANDENKEN AAN
GUSTAAF DE RUYCK

geboren te St-Maria-Horebeke op 17 januari 1902 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 8 juli 1983,
gesterkt door de genademiddelen van onze moeder
de H. Kerk.

Oudstrijder 1940-45.

Lid van de kristene bond der Gepensioneerden.

De dood, uw dienaar, staat voor mijn deur
Hij is de onbekende zee overgestoken en heeft
mij uw oproep thuis gebracht. De nacht is
donker en mijn hart is vervuld van angst . . .
maar toch zal ik mijn lantaarn nemen, de deur
openen en hem welkom heten. Het is uw dienaar
die voor mijn deur staat. Met gevouwen handen
en met tranen zal ik hem eren. Ik zal hem
eer betonen door de schat van mijn hart aan
zijn voeten te leggen. Als hij zijn boodschap
heeft overgebracht, zal hij naar u terugkeren,
een schaduw op mijn morgen achterlatend. En
in mijn troosteloze huis zal mijn verloren
zelf eenzaam achterblijven, als mijn laatste
offer aan u.

Tagore.

Heer geef zijn ziel de eeuwige rust, dat het eeuwig
licht hem verschijne dat hij ruste in vrede.

De namis heeft er plaats op 6 augustus 1983 om
18 uur.

De familie dankt voor uw blijk van genegenheid
en gebed.