



DIERBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Jules DE RUYCK

weduwnaar van **Celina VELGHE**,
echtgenoot van **Bertha VELGHE**,

geboren te Ooike op 25 december 1893
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 25 november 1985,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Als je uw ouders lang en gelukkig moogt zien
samenleven, het is heerlijk.

Als je uw ouders dat kunt gunnen omdat ze altijd
voor u gezorgd hebben, het is zalig.

Als je uw ouders eeuwig dat geluk kon geven om
hun liefde, het ware heilig.

En precies dit laatste kunnen we met zekerheid
geven. Als we christelijk leven, als we bidden, elke
dag, elk ogenblik van ons leven. Daarom hing het
kruis bij uw ouders midden en centraal in hun
leefplaats, van hun leven.

Duurbare kinderen, het wordt voor moeder een
lastige levensavond. Aan u om onze gemeenschap
de weg te tonen van een christen levenswijze. Leef
voor en bidt tot de Heer. Hij verlaat de zijnen niet.
Dierbare familie en allen die dit aandenken leest,
toont begrip en deelt met milde hand de ware troost
uit. En dat wij allen, eerst en vooral, christen leven
zouden en iedere dag bidden voor zoveel onbekende
noden.

„Heer, zegen hen die op U vertrouwen.
Geef Jules de eeuwige rust.”

Bertha VELGHE, zijn echtgenote;

Gaby en Nicole DEMETS-DE RUYCK,

André en Irène DE RUYCK-D'HUYVETTER,

Roger en Hilda D'HUYVETTER-DE-RUYCK,
zijn kinderen;

Ann DEMETS,
Nadine D'HUYVETTER, zijn kleinkinderen;

De families DE RUYCK, MOERMAN, VELGHE,
SNOECK, VELGHE en BALCAEN,
diepgetroffen door uw blijken van medevoelen,
gebed en deelneming, danken U hiervoor oprecht.

Begrafenisonderneming P. Van Parys, Lindestraat 93,
9790 Wortegem-Petegem - Tel. 055/31.81.70