



Tot zalige gedachtenis aan
DE HEER

Michel DE RUYCK

echtgenoot van Mevrouw

Gabriëlle, Estella BOUSARD

geboren te Mater op 9 december 1909 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 26
januari 1984, gesterkt door de genademid-
delen van Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de parochiegemeenschap van
Sint-Denijs-Boekel.

Een wedersamenstelling geven van het leven van Michel is voor ons, mensen, een onmogelijke zaak. Alhoewel de dood hem kwam verlossen van de vele smarten die het grootste deel van zijn leven zijn lot zijn geweest, slaat zijn heengaan toch een diepe wonde in ons hart. Zijn leven is een echte kruisweg geweest. Toch heeft hij zich steeds manmoedig geheel en gans gegeven. De laatste jaren werd het voor hem een andere zware kruisweg door een kwaal die ongeneeslijk werd en zijn sterk gestel aftakelde. Wat heeft die man pijn en vooral veel moreel leed verborgen. Wat heeft hij op een eerder zwijgzame manier veel leren verwerken. Zijn vertrouwen, zijn moed en zijn geduld in het dragen van zijn loodzwaar kruis vindt haast zijn weerga niet. Zijn kranig voorbeeld, zijn bijna bovenmenselijke moed en onwankelbaar geloof en vertrouwen in God, zullen ons helpen om zijn gedachtenis in ere te houden. Geen pen kan beschrijven wat hij op een ongekunstelde manier heeft verwezenlijkt.

Dierbare echtgenote, spoedig hadden we in ons huwelijksleven een zware tegenslag. Maar ik dank u dat ge ons toch een in-

goede dochter hebt geschonken, die bij tante Lies en oom Hilaire zaliger een warme thuis had gevonden. Nu mocht ik bij haar en haar echtgenoot mijn laatste levensjaren doorbrengen.

Beste Marie-Madeleine en Raf, mijn beste dank daarvoor, en moge uw dienstvaardige toewijding waarmee ge mij dag en nacht hebt bijgestaan u en uw kinderen aanmoedigen tot vertrouwen in de toekomst.

Dierbare Familieleden en kennissen, dank voor uw medevoelen in mijn nood. Blijven wij verder verenigd door de band van het gebed.

Estella BOUSARD. zijn echtgenote ;

Raf en Marie-Madeleine HOECKMAN-DE
RUYCK, zijn kinderen ;

Veerle en Jeroen HOECKMAN,
 zijn kleinkinderen ;

De families DE RUYCK, BOUSARD,
BRUYNEEL, VAN MAELDERGEM,

danken U voor uw deelneming in hun
rouw en gebeden.

Begraf.-Funerarium R. De Pauw-Moreels
Zwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12