

Ik ben de verrijzenis en het leven,
Wie in Mij gelooft zal leven,
ook al hij gestorven. (Jo. 11, 25)



Op zaterdag 5 november 1966 te Oudenaarde
riep God de Vader tot Zich zijn trouwe dienaar

Mevrouw

Clotilde DE RUYFFELAERE

weduwe van

de Heer Charles DE ROOSE

geboren te Maarke-Kerkem op 17 december 1889,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

—
God heeft ons niet geschapen voor de broze en vergankelijke goederen van dit leven, maar voor de hemelse eeuwige goederen. Hij alleen kent het uur van onze dood! Gelukkig daarom de mens, die zich door een deugdzaam leven voorbereidt en zich beijvert om te leven, zoals hij wenst te sterven.

Met werken en zorgen heeft zij haar levensdagen doorgebracht. Haar pijnlijke ziekte doorstond ze met een volkomen onderwerping aan Gods Heilige Wil, bewust dat indien wij lijden met Jezus hier op aarde, wij met Hem zullen verheerlijkt worden in de hemel.

O Maria, op U had ze haar hoop gesteld; open haar nu de deur des Hemels.

Geliefde familieleden en vrienden, weent niet om mijn heengaan, want mij wacht een gelukkiger leven, zonder ziekte of zonder leed. Blijven wij verenigd in gebed, tot wij elkaar terug ontmoeten bij God.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Fr. E.



UW DEELNEMING IN HET VERLIES
VAN HAAR DIE ONS ZO DIERBAAR
WAS, SCHONK ONS VEEL TROOST,
EN UW GEBED WAS EEN KOST-
BARE HULP VOOR ONZE WELBE-
MINDE OVERLEDENE.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

De families

DE RUYFFELAERE, THIENPONT,
DE ROOSE en LAUWERIER;