

Alles is geschied zoo het den Heer belijfd heeft. Zijn Heilige Naam zij'gezegend.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Aloïs DERUYTTER

weduwnaar van Vrouw

Elodie Parmentier

geboren te Zarren den 1 Mei 1874 en baastig overleden te Kortrijk den 10 November 1943 bediend van het H. Oliesel.

Gelukkig en verstandig is hij die zoodanig poogt te leven, als hij wenschte bevonden te worden in het uur der dood. Nav. Chr.

Het is zeker dat de mensch sterven zal, maar hij kan noch uur, noch plaats, noch manier vnn sterven te weten komen. Jezus Christus leert het ons : Ik zal komen als een dief in den nacht, op het uur dat gij het minst vermoeden zult. H. Schrift.

Gedenken wij dan dikwijls onze uitersten en in der eeuwigheid zullen wij niet zondigen.

Zoo is het geschied met den duurbaren overledene. Plots maar niet onvoorziens werd hij tot God geroepen. Eenvoudig en oppassend, werkzaam en verduuldig om al de kommissien van het leven op te nemen, heeft hij aan allen die hem kenden een voorbeeld gegeven van deugd en vlijt. Ook wordt de goede vader diep betreurd door zijn schielijk overlijden.

Dierbare Kinders en Kleinkinders, mijn heengaan doet u bittere tranen storten. Maar troost u in den Heer. Gij omringdet mij van uwe liefdevolle zorgen en toewijding en ik dank er u om. Blijf mij steeds uwe liefde betoonen door uw gebeden. Later vinden wij elkander in den hemel terug.

Jezus, Maria, Jozef.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

Demuyne, drukker, Kortrijk.

Heer en Vrouw Michel DERUYTTER-VANDEVYVERE en kinders Laurette,
Yvette en Jacqueline;

Heer en Vrouw Noël DERUYTTER-CATRY en kinders Willy en Denise;

Vrouw Weduwe Camiel DEMOEN-DERUYTTER;

Heer Charles DERUYTTER en kinders;

Heer en Vrouw August DERUYTTER-VERMOTE en kinders;

Heer en Vrouw Kamiel DERUYTTER-VANDUYFFHUYS;

Vrouw Weduwe Gustaaf INGELBRECHT-DERUYTTER en kinders;

Heer Jules DEMOEN-DERUYTTER en kinders;

Vrouw Weduwe Constant DEWACHTER-DERUYTTER en kinders;

De familiën DERUYTTER, PARMENTIER, VANDEVYVERE en CATRY,

Danken Udd. om uwe gebeden en uwe blijken van genegenheid en deelneming.