



Aandenken aan

DE HEER
Achiel, Joseph DE RUYVER.
echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN DER LINDEN.

Geboren te Sint-Martens-Lierde op 28
augustus 1920 en plots thuis overleden
op 27 september 1993,
gezalfd met de H. Olie in "Extremis".

De families De Ruyver-Machtelincx-
Van Der Linden-Van Nieuwenhove danken
U voor uw christelijk medeleven.

Namis: Donderdag 21 oktober 1993 om
19.30 uur.

Begr. RAOUL, Brakel - 055/42.24.49
Drukk. H. Maginet, Zottegem - 09/360.74.96

Hemelse vader,
Gij alleen kent de dag en het uur
waarop Gij ons roept
om voor altijd naar U te komen.
Wij danken U om al het schone,
edele en goede in het leven van Achiel.
Van kindsbeen af was hij vertrouwd
met de groei en bloei in uw schepping.
Als man en vader was hij gelukkig
om zijn echtgenote en kinderen, als
grootvader fier over de kleinkinderen.
Hij werd bij velen graaggezien.
Als molenaar was hij alom gekend,
humor en optimisme kleurden zijn leven.
Elke dageraad begon hij met nieuwe moed.
Tussen de zware pletrollen
wist hij tarwe te malen tot bloem
als onmisbaar voedsel voor klein en groot.
Nu vragen wij hoopvol en gelovig, God,
bewaars zijn naam in ons hart en verstand,
laat hem altijd graaggezien blijven bij U
en thuiskomen in de gemeenschap der heiligen.
Beloon hem naar werken en schenk hem het geluk
U te aanschouwen van aangezicht tot aangezicht.
Troost ook ons allen door de onderlinge liefde
en de krachtige Helper, uw heilige Geest. Amen.

H. Maria, Moeder van eeuwig leven, bid voor ons.
H. Achille, bid voor ons.
H. Jacolna, bid voor ons.
H. Lucas, bid voor ons.
H. Elisabeth, bid voor ons.
H. Marcus, bid voor ons.
Alle engelen en heiligen, bid voor ons.